

Musarum Musings

De beste bron van het nieuwste nieuws over de hele wereld.

Nieuwe politieke partij

Musarum - Onze collega's in de hoofdstad hebben ons laten weten dat er bij de komende verkiezingen een extra partij op de stembiljetten zal staan.

Deze partij, genaamd de Assessors, wordt geleid door Francesca Bianchi, een praetor uit de hoofdstad zelve. Haar partij is opgericht uit onvrede met het huidige spectrum aan partijen, gezien deze eigenlijk allemaal nagenoeg op een enkele as verdeeld zijn. Wel ziet Bianchi de mogelijkheid om samen te werken met de Pacifisten indien nodig.

De inhoudelijke standpunten van de partij moeten nog verder worden uitgewerkt, maar zullen in ieder geval gestoeld zijn op empirisch bewezen wetenschap en een praktische "What works" aanpak.

Wij zijn in ieder geval erg benieuwd wat er gaat gebeuren in de komende verkiezingen, maar het lijkt alsof hiermee een behoefte vanuit de bevolking wordt beantwoord; geen suffe partijen die te vast zitten in hun standpunten, maar een dynamische partij die zich aanpast aan de werkelijkheid.

Grenzeloze liefde of nutteloos gebaar?

San Monteverdi - Het is feest in zowel de Republiek als de Federatie, want Baron Ezio di Rimulrade is verloofd met Danshaku Ito Akemi. De twee zouden elkaar gevonden hebben na een klein grensconflict met enkele slachtoffers. Ze zouden aan weerszijden hebben bemiddeld over herstelbetalingen. Niet per se liefde op het eerste gezicht, maar tijdens de besprekingen zouden ze naar elkaar toe zijn gegroeid.

Beide zouden zeer goed gestemd zijn over de redelijkheid en de deugden van de ander. Er is al een klein feest aangekondigd ter ere van de verloving. Wij wensen het stel natuurlijk het allerbeste, maar er zijn ook enkele problemen die wij voorzien.

Om te beginnen met het cultuurverschil. De Jati uit de Federatie van Prythi zijn een stuk conservatiever ingesteld dan die uit onze Republiek. Zou dit ook zo zijn voor Danshaku Ito?

Daarnaast zijn de grenzen tussen de Republiek en de Federatie technisch gezien nog steeds gesloten. Dit zou betekenen dat het stel aan een kant van de grens zou moeten wonen en er geen tot weinig contact met de familie van de ander zou kunnen zijn, laat staan mogelijke burgerschap vergunningen. Op dit moment worden er namelijk geen Jati uit andere landen genaturaliseerd. Mogelijk dat voor een adèle er een uitzondering gemaakt kan worden, maar wij houden ons hart vast. Moge Bellavita di Amore, Paragon der liefde, hen bijstaan.

Bijzonder bekwame kobold bij Vesanen Stad

Blauwe Citadel - Onze bronnen bij de Vesanen van Yriteh vertellen over de verbazing van de Vesanen over een meester enchanter van het kortlevende ras van de Kobolden.

Deze kobold, die overigens ook enigszins blauw getint zou zijn, zou zulke uitstekende bezweringen bouwen dat ze in de buurt zouden komen van de artefacten van vanouds.

Inmiddels is er een flinke groep fanatiekelingen om deze kobold heen gegroeid en wordt die overspoeld met rijkdom en verzoeken.

Helaas had de Kobold geen tijd of interesse voor commentaar. Desalniettemin hopen wij dat dit de eerste stap is naar de kennis verkrijgen of opnieuw vinden voor het maken van de bezweringen van de oude verhalen.

Vroeger donker dan verwacht

Musarum - Volgens de lokale sterrenkijkers is het de laatste drie maanden eerder donker dan verwacht.

Lucio Berlani, woordvoerder van de groep, stelde dat het begon met enkele minuten toen het merkbaar werd, maar nu is het uitgelopen tot zeker een uur, en het lijkt meer te worden. Niet zo snel als in het begin, maar er zit nog steeds vooruitgang in.

De vraag is of dat het ligt aan een meteorologisch fenomeen, of dat er iets anders aan de hand is. Hoe dan ook, nu het duister eerder op de dag valt is er meer tijd voor ongunstige omstandigheden om hun snode daden uit te voeren. Wij moedigen iedereen aan om waakzaam te zijn en extra aandacht te geven aan de Paragons.

Problemen en oplossingen voor de kobolden

Nijlg-Kjulp - Al enkele jaren vergaat het het volk der kobolden erg slecht. Het verhaal dat begon met het leegtrekken van Karjo-Fthen dankzij de oneindige nachtmerries in het gebied heeft een nieuw hoofdstuk.

Nu is ook de handelspost Naralan-Driost verlaten. Deze handelspost diende als belangrijke stop op de route van Musarum naar Njob-Glob en Nijlg-Kjulp en dus zal de handel tussen de Republiek en de Kobolden daar onder leiden.

Hopelijk niet te hard, hoopt Klasien, een kobold die herbruikte democratie-golems probeert in te zetten als bewaking voor handelskaravaans. "De eerste proeven lijken goed te gaan, maar we gaan het nog een paar keer proberen voordat we ze aan iedereen gaan verhuren". Deze golems lijken een welkome aanwinst voor de kobolden, zeker omdat de wereld donkerder en gevaarlijker lijkt te worden.

Daarentegen is het bestuur van de hoofdstad Nijlg-Kjulp het er niet zo mee eens; een woordvoerder zegt dat de democratie-golems voor de democratie zijn, en niet voor bewaking. "Daarnaast hebben we hier niet eens over gestemd, schande!".

Onze hoop is dat het spoedig beter zal gaan met onze vriendelijke handelspartners, de kobolden. Daarnaast is de vrees dat ze een betere handelspartner zullen vinden in het Convenant van Yamada, dat dichterbij de Kobolden landen ligt. Zonder hun goederen zullen we toch wat missen in ons leven.

Gouden keel geeft concert samen met Bard Bart.

Musarum - Zingende Zimone en Bard Bart met de Bruine Baard hebben aangekondigd om binnenkort de hoofdstad aan te doen met een gezamenlijk concert! Bekend van hits als *Mijn baard zo bruin*, *Gouden morgenstond*, *Mijn baard is beter dan de jouwe*, *Ik mis je* en *Ik mis jouw baard in de ochtend*.

Fans zijn verdeeld, aan de ene kant kan dit het concert van de eeuw worden, aan de andere kant weten ze niet of de jarenlang vete tussen Bart en Zimone aan de kant kan worden gezet.

Wellicht dat er een nieuw hoofdstuk is geopend in de rivaliteit van deze twee topartiesten, maar vele hebben twijfels of deze twee koppige Itmir wel goed samen kunnen werken.

Leonardo heeft het!

Musarum - Is er iets wat jouw hart begeert? Een nieuwe outfit? Sieraden voor een geliefde? Gereedschappen voor uw ambacht? Wapens om te beschermen? Bedenk het en Leonardo heeft het! Nu, alleen de beste prijzen bij Leonardo's handeltemporium! Onze concurrenten zijn pera, wij zijn Novaurum!

De beste schoffels!

Laezum - Vindt jij ook dat jouw land het verdient om perfect geschoffeld te worden_ Koop nu de beste schoffels bij Boer Bertollus de Auctor's warenhuis! Nu met novaurum handvat, voor een gulden glans aan uw grip! Groei met ons, gedij met ons! Boer Bertollus de Auctor's warenhuis!

Graaf di Favela zwaargewond na jacht.

San Favelum - Het is een donkere dag voor de Republiek. Graaf Cicero de Favela, welbekend bij alle Jati geïnteresseerd in de schone kunst van het jagen, ligt tussen leven en dood in het Hospitaal in San Favelum.

Hij strijdt voor zijn leven sinds zijn laatste jacht onfortuinlijk geëindigd is. Schijnbaar zou er een Braionk hem zodanig hebben toegetakeld dat hij nauwelijks nog uit zijn woorden kwam. Vlak na zijn terugkomst in zijn landhuis, verloor hij zijn bewustzijn en het lijkt alsof hij in een nachtmerrie vecht voor zijn leven.

Normaliter zijn Braionks relatief zachtaardige wezens, en volgens ooggetuigen was deze Braionk allerm minst imposant. Het dier heeft weten te ontsnappen, dus iedereen in de regio is gewaarschuwd.

De verwondingen waarmee de graaf in het hospitaal aankwam zijn ook niet standaard voor een Braionk, en ook de graaf zijn (voorlopig) laatste woorden zijn onheilspellend. "*Langzaam richten alle ogen zich op het duister, een keuze moet gemaakt worden*"

Of deze woorden mogelijk nog wat zouden betekenen is aan het Keizerlijke Magisterium in de hoofdstad gevraagd, maar die waren niet bereikbaar voor commentaar.

Convenant van Yamada bijzonder vrijgevig.

Musarum - Na geruchten gehoord te hebben over de bijzonder vrijgevige aard van het Convenant van Yamada, zijn deze geruchten eindelijk bevestigd. In een lange processie reisden vooraanstaande ambtsbekleders vanuit de hoofdstad van het Convenant naar Musarum om enkele meesterwerken van handwerk en magie te schenken aan de Republiek.

Zij vertelden over de wonderen van het Convenant. Over de woestijn die ze weer vruchtbaar aan het maken zijn, over de nieuwe dorpen die ze aan het stichten zijn, de innovaties in zowel magie als techniek en natuurwetenschap. Het lijkt te mooi om waar te zijn.

Maar van wat we zien lijkt het alsof ze het ook waar kunnen maken. Het metaalwerk op hun wapens en sieraden is, hoewel niet onevenaarbaar, op de schaal waarin ze het lieten zien wel een intense uitdaging. De beste handwerkers van de hoofdstad zouden een jaar aan een stuk door moeten werken om deze hoeveelheid en kwaliteit te kunnen bereiken.

Maar het roept wel vragen op. Het Convenant van Yamada bestaat naar eigen zeggen slechts enkele jaren. Hoe ze in die korte tijd zulke wonderen hebben kunnen verrichten klinkt enigszins ongeloofwaardig. Zeker als er gekeken wordt naar de hoeveelheid grondstoffen, persoonskracht en organisatie die voor zulke projecten nodig zou zijn.

Helaas zullen wij niet bijzonder snel achter de waarheid komen, want naast de geschenken in de geest der vriendschap, hebben zij aangekondigd dat bezoekers niet heel welkom zijn. Ze zullen niet weggestuurd worden, maar er is gesteld dat er niets voor hen is in de landen van het Convenant op dit moment.

Desalniettemin blijft de situatie ongemakkelijk, gezien de senaat nog niet heeft besloten hoe te reageren op deze kwestie. Moeten we het Convenant zien als een afvallige kolonie van een van de Jati-rijken, en zo ja, welke? Of erkennen we vanuit de republiek het bestaan en mag het Convenant toetreden tot de kring der Jati naties en zullen we ze behandelen als gelijkwaardige diplomatieke partners? De tijd zal het leren.